

Bron: Wim Daniëls, *Het dorp. Een geschiedenis*. Amsterdam 2019. Gereproduceerd met toestemming van de auteur.

Fragment 1:

Wim Daniëls is geregeld te gast bij radio- en televisieprogramma's. Hij schreef boeken over uiteenlopende onderwerpen en was jarenlang vaste columnist voor *Spijkers met Koppen*. Bij Thomas Rap verschenen onder meer zijn succesvolle boeken *Spijkerbalsem*, *Groeten uit Brabant*, *Mieters!*, *De taal achterna* en *Houdoe!*. Begin 2019 werd hij uitgeroepen tot ereburger van Laarbeek, waartoe zijn geboortedorp Aarle-Rixtel behoort.

Fragment 2:

Ik ben een dorpsjongen. Geboren en getogen in een dorp. Inmiddels woon ik al lange tijd in een grote stad, in Eindhoven, maar de dorpsjongen zit nog altijd diep in mij. Ik ben iemand van het type 'we kennen elkaar toch', iemand die anderen groet en graag even een praatje aanknoopt, ook met mensen die ik nog niet ken, die de neiging heeft bij vrienden en kennissen achterom te gaan in plaats van bij de voordeur aan te bellen, die het dorpsdialect nog spreekt, die gerust nog tegen een winkelier kan zeggen: 'Ik kom morgen wel even betalen, want ik heb nu geen geld bij me', in de verwachting dat de winkelier op z'n dorps reageert: 'Dat is goed, jongen.'