

Auke Hulst, *Mitsukoshi Troostbaby Compagnie* (2021)

[https://www.amboanthos.nl/wp-content/uploads/2023/02/9789026362644\\_fragm.pdf](https://www.amboanthos.nl/wp-content/uploads/2023/02/9789026362644_fragm.pdf)

Scottie trok me aan mijn mouw. Ze wilde weten waarom er voor dieren andere regels golden dan voor mensen.

‘Waarom? Omdat mensen geloven dat ze boven de natuur staan.’

‘Zoals God?’

‘Mensen die in God geloven, geloven dat God overal is. Dan is er geen verschil tussen God en de natuur. Maar ik geloof niet in God.’

‘Dan geloof ik ook niet in God,’ zei ze.

Ik aaide haar over haar bol. ‘Maar het mag best, hè? In God geloven.’

‘Jij vindt dat stom, toch?’

‘Je mag ook gewoon stom vinden dat ik iets stom vind.’

Ze leunde een beetje tegen me aan. ‘Vind ik ook.’

Ik fronste. ‘Echt? Wat dan?’